

## Het Dak Van de Wereld (Capo II)

Intro : Fa Do Fa Do Fa Sol ( Sol La Si )

Ik heb vandaag zo'n wonderlijk gevoel	<b>Do-Sol-Do</b>
Slechts verliefden weten echt wat ik bedoel	<b>Mim-Fa-Sol-Do</b>
Helder blauw is de lucht	<b>Fa-Sol</b>
En ik straal van geluk	<b>Mim-Lam</b>
Want mijn leven heeft nu eindelijk een doel	<b>Fa-Sol</b>
Al mijn legen dagen zijn voorbij	<b>Do-Sol-Do</b>
En de zon schijnt dag en nacht speciaal voor mij	<b>Mim-Fa-Sol-Do</b>
Tot in 't diepst van mijn hart	<b>Fa-Sol</b>
Dat op jou heeft gewacht	<b>Mim-Lam</b>
En nu dat je hier bent, voel ik ma zo blij	<b>Fa-Sol</b>

Ik zit op het dak van de wereld	<b>Do</b>
En ik kijk naar beneden	<b>Fa</b>
Waar er niets of niemand mij nog raken kan	<b>Do-Sol-Do</b>
Ik zit nooit meer aan de grond	<b>Fa-Sol</b>
Sinds de dag dat ik je vond	<b>Do-Fa</b>
Zit ik heerlijk op het dak van de wereld	<b>Do-Sol-Do</b>

Alles wat ik droomde is gebeurd	<b>Do-Sol-Do</b>
En 't is net of alles zich daarom verheugt	<b>Mim-Fa-Sol-Do</b>
Elke bloem, ieder blad	<b>Fa-Sol</b>
Lijkt zo glanzend en glad	<b>Mim-Lam</b>
En de toekomst heeft een nieuwe rozegeur	<b>Fa-Sol</b>
Er is nog maar één ding dat ik vraag	<b>Do-Sol-Do</b>
Dat je morgen van me houdt zoals vandaag	<b>Mim-Fa-Sol-Do</b>
Als le voor eeuwig lang	<b>Fa-Sol</b>
Dicht bij mij blijven kan	<b>Mim-Lam</b>
Is er echt niets anders meer dat ik verlang	<b>Fa-Sol</b>